

De maatschappelijke achtergrond van de dialoog:

Het begin van de Dag van de Dialoog ligt in Rotterdam. Na 9/11 (11 september 2001) ontstaat daar het inzicht van de noodzaak en de mogelijkheid om mensen te verbinden door de dialoog. Daaruit groeit het netwerk van Dialoog-steden, ondersteund door Nederland in Dialoog sinds 2006. Eindhoven in Dialoog begint in 2008. In Valkenswaard doen we sinds vorig najaar dialogen. De noodzaak om mensen te verbinden wordt eerder nog groter. De kracht van “de-dialoog-manier-van-spreken-met-elkaar” blijkt en blijft onverminderd!

Basis van de insteek: de dialoog houding:

- Veiligheid:
 - We bewaken als *groep* dat het voor allen een fijn en veilig gesprek is. Behandel elkaar vriendelijk en respectvol (vertrouwelijkheid, ook later: noem geen namen).
 - De *eigen* verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal. Vragen mogen, maar hoeven niet beantwoord te worden.
- Kern van de dialoog houding:
 - Spreek vanuit jezelf, vanuit je hart.
 - Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen.
 - Onderzoek dit verhaal waardierend, met (open) *vragen*. Wees nieuwsgierig, maar stel geen vragen die je zelf niet zou willen beantwoorden.
 - Luister met respect.
 - Ga voor ontdekking, voor LSD: *Luisteren, Samenvatten, Doorvragen*
 - Waardeer het verhaal van anderen, laat OMA *thuis: Oordeel, Mening of Advies*
- Tijd voor de dialoog:
 - Geef elkaar ruimte om te denken, sta *stiltes* toe
 - Iedereen verdient aandacht. Spreek ‘*beknopt*’, zodat ook anderen kunnen spreken

De rol van de gesprek-s-begeleider:

- Achtergrond en dialoog houding toelichten en handhaven, nog een keer anders gezegd:
 - Zorgen dat iedereen (in ieder van de 4 stappen) kan spreken, gehoord wordt
 - Hoeden van een onderzoekend en veilig gesprek-s-klimaat
 - Het gesprek persoonlijk en aandachtig maken, tegelijkertijd licht
 - Goede afronding
- Tijd bewaking
- De 4 dialoog stappen en het thema (zie hieronder) toelichten en handhaven

Aandachtspunten:

- De tafels bestaan uit maximaal 8 deelnemers, inclusief de gesprek-s-begeleider.

De dialoog stappen:

1. Kennismaken.

Noem je naam en vertel kort waar je als eerste aan denkt bij ‘Samenwerken’, eventueel in de vorm van een persoon, een film, een muziekstuk, een boek of wat dan ook.

2. Ervaring delen.

Wil jij een persoonlijke positieve ervaring met 'Samenwerken' delen?

Wat gebeurde er? Wat deed jij? Hoe reageerden anderen? Hoe voelde dat? Wat deed dat met jou?

3. Dromen.

We verlaten nu de realiteit. Stel je voor dat je 'Samenwerken' voortdurend heel veel in positieve zin oplevert, dat alles kan en alles mag. M.a.w. wat zie je in jouw droom over 'Samenwerken' ?

Wat gebeurt er? Wat doe jij? Hoe reageren anderen? Hoe voelt dat? Wat doet dat met jou?

4. Doen.

Is er een (klein) deel van jouw droom, dat je nu al kan realiseren? Welke stap ga jij zetten?